

De Wandeling met Jaak Meijer

Deze waarlijk prachtige wandeling voert u langs het absolute summum qua cultureel en historisch erfgoed van de dorpen Geulhem en Houthem. Tijdens de wandeling zullen diverse wetenswaardigheden uw deel worden, waardoor u van de ene in de andere verbazing zult vallen. En dat alles onder leiding van een lokale gids. Na eerst een deel van het natuurgebied "Ingendael" te hebben doorkruist, leidt de tocht naar het onwaarschijnlijk mooie landgoed "Chateau St. Gerlach" hier wordt het verhaal van St. Gerlach verteld terwijl we door de kasteeltuinen wandelen.

Vervolgens voert de tocht naar het volgende wonder n.l. de St. Gerlachkerk. Deze sobere in laat Barokstijl gebouwde kerk is één van de weinige kerken wier interieur volledig is beschilderd in de unieke frescostijl. Verder wandelend komen we aan bij een excentriek gebouw dat werd ontworpen door de wereld befaamde ontwerper Friedenreich Hundertwasser die ook hier zijn stijl heeft neergezet. Via liefelijke Limburgse veldweggetjes meanderen we met de Geul mee naar het volgend waanzinnig mooie onderdeel van onze tocht n.l. de Geulhemmermolen die reeds in 1100 een stopplaats was aan de weg Aken-Maastricht. Tenslotte gaan we naar het hoogtepunt van onze tocht de "Geulhemmergroeve".

Deze heeft een gangenstelsel van 25 km en bestaat uit 406! gangen uitgegraven als een bijen korf. De oudste geschriften in de groeve dateren uit 1468! Naast de mergelwinning heeft de groeve eeuwenlang beschutting geboden voor minderbedeelde en oorlog geweld waarvan opschriften nog getuigen van zijn.

De duur van deze tocht bedraagt 2½ uur

Reserveringen: 06 342 27 440

Kosten € 7 pp. min. deelname 10 pers maximaal deelname 20 pers.

Contact: jaakmeijer@gmail.com

Mocht u aan een andere activiteit denken dan denken wij met u mee.

Tijdig reserveren is gewenst daar we u niet willen teleurstellen.